



Forsbrokyrkan

EQUMENIAKYRKAN

TRETTONDEDAG JUL

Guds härlighet i Kristus

Jes 60:1-6 Kol 1:11-14 Ps 72:10-15 Matt 2:1-12

På Trettondedag jul får vi möjlighet att göra en andlig övning där texterna för dagen kan leda till självkännedom och bön om fortsatt gudomlig vägledning och hjälp. Några nycklar från varje textsammanhang hjälper till reflektion. **Läs texterna i lugn och ro. Stilla dig inför Herren.** Följande bön kan inleda din bönestund: *Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn* (Ps 86:11).

- Texten från Jesaja vittnar om Jerusalems kommande härlighet. Kan den inledande uppmaningen även vara riktad till dig? Vad händer i dig när du läser orden: *Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är bär; Herrens härlighet går upp över dig.* Vad vill du be i denna stund?
- I Ps 72:13-14 läser vi vad den rättfärdige kungen (Messias, enligt den tidiga kyrkans tolkning) ska göra med de svaga och fattiga: *Han befriar dem från våld och förtryck, deras liv är dyrbart i hans ögon* (v. 14). Vad behöver du bli befriad från? Kan du acceptera att du är dyrbar i Guds ögon, att Han vill befria dig? Vad vill du säga till Kristus Konungen?
- Texten från Kolosserbrevet innehåller löften om hjälp till glädje, uthållighet, tålmodighet och en uppmaning till tacksamhet. Vad vill du tacka Fadern för just nu?
- I dagens evangelium läser vi hur de österländska stjärntydarna vägleds av en stjärna fram till det nyfödda barnet. Stjärnans närvaro fyller dem med glädje och de faller ner och hyllar barnet när de finner Honom. Vilka "stjärnor" finns i ditt liv som visar vägen till Kristus? Är de förknippade med en djup och innerlig glädje? På vilket sätt *kan* du hylla Jesus just nu? *Vill* du göra det?

Tillsammans med alla heliga som låter sig ledas fram till Kristus får vi böja oss i ödmjukhet inför Honom och vi lånar ord från våra kristna vänner i öst och ber:

*Din födelse, o Kristus vår Gud
har strålat i världen med kunskapens ljus.
Genom det ljuset lärde sig de som vördat stjärnorna
att tillbe Dig, Rättfärdighetens Sol
och känna Dig, Morgonrodnad från höjden.
Ära vare Dig, Herre. Amen.*